



Η Νέα Τάξη

200

12 / 2023 (134)

Λεξικό - Michael Kühnen

53 - ΝΕΟΛΑΙΑ

Ο εθνικοσοσιαλισμός απευθύνεται εξίσου σε όλες τις ομάδες και τα στρώματα ενός λαού, αλλά βρήκε πάντα ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση και υποστήριξη στη νεολαία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε μια περίοδο αγώνων, όταν το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα (βλ. Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα), με την προσπάθειά του για επανάσταση, απευθύνεται στα φυσικά μαχητικά ένστικτα της νεολαίας και, μέσα σε όλο τον υλισμό και την παρακμή του κυρίαρχου μινιμαλιστικού κόσμου, γεμίζει τις μέχρι τότε αποπροσανατολισμένες ζωές των νέων ανθρώπων με αξία και νόημα μέσω του αξιακού ιδεαλισμού του. Αντίθετα, ο εθνικοσοσιαλισμός -τόσο την εποχή του αγώνα όσο και μετά την επανάσταση στο εθνικοσοσιαλιστικό Volksstaat- βλέπει τη νεολαία από μια διπλή σκοπιά:

Χρησιμοποιεί τη φυσική τάση της νεολαίας να επαναστατεί για την αδιάκοπη πολιτιστική επανάσταση, η οποία συνεχίζεται ακόμη και μετά την κατάληψη της εξουσίας, και την πλήρη κινητοποίηση του κράτους.



2. Μόνο στην τρίτη γενιά μετά την επανάσταση -την πρώτη νεολαία που διαμορφώθηκε **αποκλειστικά** από τον εθνικοσοσιαλισμό- θα καταστεί δυνατή η αμετάκλητη μετάβαση στη Νέα Τάξη. Αυτό προϋποθέτει την πλήρη αποτύπωση και εκπαίδευση από το κράτος και το κόμμα και μια ολοκληρωμένη στρατιωτική και επαγγελματική εκπαίδευση της ελίτ αυτής της νεολαίας (βλέπε επίσης Elite και Führerprinzip). Η αγωνιστική εκπαίδευση της ελίτ αρχίζει ήδη από την εποχή του αγώνα, η επαγγελματική εκπαίδευση κυρίως μέσω των σχολείων της ελίτ μετά την επανάσταση (βλ. Εκπαίδευση της ελίτ).

Η Gesinnungsgemeinschaft του Νέου Μετώπου προσπαθεί σήμερα κυρίως για τη διαμόρφωση στελεχών, στο πνεύμα και την παράδοση των Sturm-Abteilungen του NSDAP με την ηθική του πολιτικού στρατιώτη. Γι' αυτό προσελκύει κυρίως νέους Γερμανούς, τους αναθέτει υψηλές ευθύνες και αξιώματα σε νεαρή ηλικία και είναι βέβαιο ότι θα διαμορφώσει το μέλλον της Γερμανίας.

ΟΠΟΙΟΣ ΚΕΡΑΪΣΕΙ ΤΗ ΝΕΟΛΑΪΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

54 - CADER

Ως συνέπεια της τραγικής ιστορίας του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος και της οργανωτικής του κατάρρευσης μετά το 1945/56, ο Εθνικοσοσιαλισμός της νέας γενιάς προσπαθεί να ανασυγκροτήσει το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα ως ένα κίνημα στελεχών αντί να επικεντρώνεται σε έναν ηγέτη:

Οι Εθνικοσοσιαλιστές της σημερινής εποχής είναι προσανατολισμένοι προς το κόμμα, το οποίο είναι οργανωμένο σύμφωνα με την αρχή του Φύρερ, και όχι προς μια μεμονωμένη ζωντανή προσωπικότητα. Στον αγώνα του κατά της ναζιστικής απαγόρευσης και για την επανίδρυση του NSDAP, το Νέο Μέτωπο προωθεί επομένως τη συγκρότηση στελεχών και απορρίπτει κάθε λατρεία της προσωπικότητας.

Το Νέο Μέτωπο διαμορφώνει μαζικές οργανώσεις και μετωπικές οργανώσεις που ελέγχονται από εθνικοσοσιαλιστικά στελέχη. Αυτά τα στελέχη αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του πολιτικού αγώνα. Με τον όρο στελέχη εννοούνται εκείνοι οι εθνικοσοσιαλιστές που ζουν σε ιδιαίτερο βαθμό σύμφωνα με την ηθική του εθνικοσοσιαλιστικού εργατισμού και στρατιώτη και που το αποδεικνύουν με ακούραστη αφοσίωση και θυσία, πίστη και πειθαρχία προς το κόμμα.

Τα στελέχη εγγυώνται την ενότητα του κινήματος- η πίστη και η πειθαρχία τους αποτρέπουν σοβαρές διασπάσεις και εσωτερικές διαμάχες.

Τα στελέχη, με την αφοσίωση και τις θυσίες τους, αποτελούν την κινητήρια δύναμη του πολιτικού αγώνα και συνεπώς τη ραχοκοκαλιά του κόμματος, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις του αριθμού των μελών και της λαϊκής

συμπάθειας.

Σε περιόδους διώξεων και απαγορεύσεων, τα στελέχη, χάρη στην εσωτερική τους ενότητα και πίστη στην ιδέα, εξασφαλίζουν την επιβίωση ως κοινότητα ιδεών και τη μετέπειτα επανίδρυση οργανώσεων.

Τα στελέχη διαμορφώνονται στον πολιτικό αγώνα και στην αντίσταση στην αναταραχή, τις διώξεις και τις απαγορεύσεις, μέχρι και τη φυλάκιση για τις απόψεις τους, και στη συνέχεια εκπαιδεύονται ειδικά, έτσι ώστε να γνωρίζουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους, προετοιμάζονται και στη συνέχεια αναπτύσσονται αναλόγως. Ο σχηματισμός στελεχών είναι το πρώτο βήμα προς τον σχηματισμό ελίτ (βλ. Ελίτ).

Μετά την επανάσταση, οι φυσικές δοκιμασίες της περιόδου του αγώνα, όπως οι διώξεις και η καταπίεση, δεν είναι πλέον απαραίτητες. Στον ίδιο βαθμό, νέα εμπόδια, δοκιμασίες και ολοένα και πιο οξυμένες προϋποθέσεις πρέπει να δημιουργηθούν από το ίδιο το κόμμα, προκειμένου να συνεχίσει να προωθεί τη διαμόρφωση στελεχών και ελίτ και να καταπνίξει εν τη γενέσει της κάθε χαλάρωση, αστική και μεγαλοκυριαρχία. Με αυτόν τον τρόπο, το κόμμα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υπέρβαση της αστικής εποχής (βλ. αστική τάξη) από την εποχή του εργάτη και καθιστά έτσι δυνατή την υλοποίηση της Νέας Τάξης.

55 - ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ

Ως κοσμοθεωρία του βιολογικού ανθρωπισμού, ο εθνικοσοσιαλισμός ξεκινά από την πραγματικότητα της ζωής που καθορίζεται από τους φυσικούς νόμους και επομένως λογικά ορίζει τον άνθρωπο ως κοινοτικό ον. Μόνον η κοινότητα - πρωτίστως η κοινότητα του λαού του (βλ. Volksgemeinschaft) - καθιστά τον άνθρωπο άνθρωπο, δίνει νόημα και αξία στη ζωή του και επιτρέπει την επιβίωση και την ανώτερη ανάπτυξή του ως είδος. Η ιδέα της κοινότητας είναι επομένως ο κεντρικός πυρήνας του εθνικοσοσιαλισμού.

Αλλά δεδομένου ότι οι άνθρωποι είναι η μόνη γνωστή μορφή ζωής που έχει ελεύθερη βούληση και μπορεί επομένως να ζει - έστω και με το τίμημα της παρακμής - τουλάχιστον προσωρινά ενάντια στους βιολογικούς νόμους της ζωής, οι ανθρώπινες κοινότητες απαιτούν τη συνειδητή και συνεχή βούληση για συνοχή προκειμένου να διαρκέσουν: Χωρίς πίστη δεν υπάρχει κοινότητα. Αλλά χρειάζονται επίσης μια σχέση μεταξύ τους που να αφυπνίζει και να ενισχύει αυτή τη θέληση - χρειάζονται συντροφικότητα:

Η συντροφικότητα είναι προϋπόθεση για την κοινότητα!

Αυτό ισχύει για όλες τις ανθρώπινες κοινότητες, αλλά φυσικά ιδιαίτερα για εκείνες που ανέλαβαν το ιστορικό καθήκον να αγωνιστούν ως φορείς της θέλησης των λαών της Άριας φυλής (βλ. Άριοι) για την πορεία προς μια ανάπτυξη

σύμφωνα με το είδος και τη φύση τους, προς την ελευθερία και τη Νέα Τάξη: για το παγκόσμιο εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα και τα εθνικά του κόμματα (βλ. Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα). Και μέσα στο κόμμα, πάνω απ' όλα, η μορφή ζωής και οργάνωσης των πολιτικών στρατιωτών του χρειάζεται συντροφικότητα (βλέπε Soldatentum και Sturm-Abteilung). Γιατί πρέπει πάνω απ' όλα να αντέξει και να ξεπεράσει την πίεση των διωγμών σε μια εποχή αγώνων. Γι' αυτό η εντολή: "Να είσαι συντροφικός!" είναι η πέμπτη εντολή στη στάση ζωής του πολιτικού στρατιώτη, μετά τις απαιτήσεις της πίστης, του αγώνα, της πειθαρχίας και της πίστης.

Η δύναμη του κόμματος και η άφθαρτη κοινότητα των ιδεών του έχει τις ρίζες της στην πίστη των εθνικοσοσιαλιστών στην ιδέα και το κόμμα και στη συντροφικότητα μεταξύ τους. Γι' αυτό, μετά την προδοσία, η έλλειψη συντροφικότητας είναι το χειρότερο έγκλημα κατά του κόμματος!

Η συντροφικότητα δεν είναι φιλία, δεν βασίζεται στην προσωπική συμπάθεια, αλλά στην κοινή θέληση για την επίτευξη του ίδιου στόχου. Ο εθνικοσοσιαλιστής δεν βοηθάει τον σύντροφό του επειδή ο άλλος είναι προσωπικά συμπαθής, τον στηρίζει και τον υπερασπίζεται, αν χρειαστεί με κίνδυνο της ζωής του, αλλά επειδή και οι δύο αγωνίζονται για τον ίδιο στόχο. Τα προσωπικά συναισθήματα δεν πρέπει ποτέ να επιβαρύνουν, ή ακόμα και να απειλούν, την εσωτερική δομή και την εξωτερική επιρροή του Κόμματος και του ΣΑ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το καθήκον της συντροφικότητας βρίσκεται ψηλά πάνω από κάθε προσωπική αγάπη ή αντιπάθεια. Όσοι μοιράζονται την ίδια πεποίθηση και παλεύουν μαζί γι' αυτήν όσο καλύτερα μπορούν, είναι σύντροφοι και επομένως έχουν εξίσου δικαίωμα σε ένα σπίτι, κατανόηση, βοήθεια και προστασία μέσα στην εθνικοσοσιαλιστική κοινότητα, όπως έχουν και την υποχρέωση να ασκούν με τη σειρά τους τη συντροφικότητα:

ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗΣ - ΝΑ ΕΪΣΤΕ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΣ!

56 - ΜΑΧΗ

Ως κοσμοθεωρία του βιολογικού ανθρωπισμού, ο εθνικοσοσιαλισμός υποθέτει ότι η πραγματικότητα της ζωής καθορίζεται από φυσικούς νόμους. Ένας από τους σημαντικότερους από αυτούς τους βιολογικούς νόμους της ζωής, εκτός από την κληρονομικότητα και τη διαφοροποίηση, είναι ο αγώνας. Αυτός ο αγώνας για την ύπαρξη, ο οποίος οδηγεί σε ισχυρότερη αναπαραγωγή και συνεπώς στην επιβίωση των πιο βιώσιμων μορφών ζωής, σε περιορισμένη αναπαραγωγή και συνεπώς στη σταδιακή εξαφάνιση των λιγότερο βιώσιμων μορφών ζωής και στην εξόντωση των ακατάλληλων και κατώτερων μορφών ζωής, αντιστοιχεί στις βασικές αριστοκρατικές αρχές της φύσης, την επιλογή και την ανάπτυξη του καλύτερου. Η πάλι είναι επομένως ο πατέρας όλων των πραγμάτων και η κινητήρια αρχή της διατήρησης και της ανάπτυξης των ειδών.

Επειδή όμως ο άνθρωπος, ως η μόνη γνωστή μορφή ζωής, έχει ελεύθερη βούληση και μπορεί επομένως, με το τίμημα της παρακμής, να ζει προσωρινά ως άτομο, όπως και σε κοινότητα, σε αντίθεση με τους βιολογικούς νόμους της φύσης, ένας λαός που θέλει να επιβιώσει και να αναπτυχθεί πρέπει να συγκεντρώσει τη συνειδητή βούληση να ζήσει σύμφωνα με το είδος και τη φύση, να αναγνωρίσει τον αγώνα ως βασική αρχή της ζωής και να βρει μια μαχητική στάση ζωής. Αυτή η θέληση αφυπνίζεται και διατηρείται στους λαούς της Άριας φυλής (βλέπε Άρια) από τον εθνικοσοσιαλισμό. Μέχρι την πλήρη υλοποίηση της Νέας Τάξης, το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα (βλ. Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα) λειτουργεί ως φορέας της θέλησης του λαού.

Η δέσμευση του εθνικοσοσιαλισμού στον αγώνα, η θέλησή του για αγώνα ως σημαντική αρχή της ζωής, δεν σημαίνει εξύμνηση του πολέμου, ο οποίος στην εποχή των μέσων μαζικής καταστροφής έχει εκφυλιστεί σε επιλογή μείον. Αντίθετα, αυτή η δέσμευση και αυτή η βούληση υλοποιούνται σε δύο θεμελιώδη πολιτικά αιτήματα: Κοινοτική σκέψη και εκπαίδευση της ελίτ.

Δεδομένου ότι ο άνθρωπος είναι πρωτίστως ένα κοινοτικό ον, δεν είναι μόνο ο ηρωικός ατομικός μαχητής που εξασφαλίζει την επιβίωση των φυλών και των λαών, αλλά πρέπει να ενσωματωθεί σε μαχητικές κοινότητες, προκειμένου να διεξάγει αυτόν τον αγώνα για την ύπαρξη αποτελεσματικά και με επιτυχία.

Ωστόσο, προκειμένου να διαμορφωθούν αυτές οι κοινότητες σύμφωνα με τη φύση και το είδος τους, η κοινοτική ζωή απαιτεί τη συνεχή εσωτερική επιλογή μιας μαχητικής ελίτ και τη διαίρεσή της σύμφωνα με την αρχή του Φύρερ. Η ιδέα της κοινότητας και ο σχηματισμός της ελίτ μαζί καθιστούν δυνατή τη δημιουργία ενός εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος, ενός εθνικοσοσιαλιστικού κράτους και, τελικά, ενός περήφανου και ελεύθερου έθνους που επιβιώνει με επιτυχία στον αγώνα για την ύπαρξή του (βλ. επίσης Περηφάνια και Ελευθερία).

Πριν από την κατάληψη της εξουσίας, ο αγώνας για το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα είναι πρώτα και κύρια ο αγώνας για την επανάσταση. Η ηθική (βλ. ηθική) ενσωμάτωσή της είναι η στάση ζωής του πολιτικού στρατιώτη μέσα στο κόμμα. Έτσι, μετά τις απαιτήσεις της πίστης και της πειθαρχίας, η εντολή "Πολεμήστε!" είναι η 3η εντολή για τους πολιτικούς στρατιώτες:

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΊΝΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ!

Οργανωτικά, αυτή η μαχητική στάση ζωής ενσωματώνεται στο Sturm-Abteilung του κόμματος.

57 - ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ

Ο καπιταλισμός είναι η οικονομική τάξη της δημοκρατίας δυτικού τύπου και βασίζεται σε μια συνεχή έκκληση στα κατώτερα ένστικτα του ανθρώπου: Εγωισμός, φθόνος και κτητικότητα. Συνδυάζεται με την ιδεολογία του

φιλελευθερισμού και διαμορφώνει τη ζωή και την οικονομική τάξη του φιλελεύθερου καπιταλισμού, ο οποίος, με τον υλισμό και τον αξιακό σχετικισμό του, γίνεται το κίνητρο για την παρακμή της Άριας φυλής (βλ. Άρια). Στο κράτος, αυτό το σύστημα του κυρίαρχου μείον κόσμου βρίσκει την έκφρασή του στον κοινοβουλευτισμό.

Αντίθετα με ό,τι ισχυρίζεται ο μαρξισμός, δεν είναι η ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής το χαρακτηριστικό γνώρισμα του καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος και η αιτία του εκμεταλλευτικού και αντεργατικού χαρακτήρα του, ο καπιταλισμός είναι μάλλον εκείνο το οικονομικό σύστημα στο οποίο το χρήμα και η κατοχή του βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητας, στο οποίο ισχύει η διεστραμμένη αρχή ότι το χρήμα "λειτουργεί και επιβάλλει τον τόκο (βλ. δουλεία του τόκου). Αυτό τελικά οδηγεί στο γεγονός ότι όσοι έχουν αρκετά χρήματα τα αφήνουν να "δουλεύουν" γι' αυτούς και δεν χρειάζεται να δουλεύουν οι ίδιοι. Επειδή όμως στην πραγματικότητα εργάζεται πάντα ο άνθρωπος και όχι το κεφάλαιο, ο καπιταλισμός σημαίνει εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης όσων δεν έχουν καθόλου ή έχουν ελάχιστο κεφάλαιο από τους καπιταλιστές.

Αυτή η εγχώρια εκμετάλλευση από τον καπιταλισμό με την υποδούλωσή του στον τόκο επαναλαμβάνεται σε διεθνή κλίμακα μεταξύ των κρατών, όπου εδώ η παγκόσμια υψηλή χρηματοδότηση εμφανίζεται ως ο συλλογικός ιδιοκτήτης του κεφαλαίου, στην πραγματικότητα ο δημιουργός του κεφαλαίου. Γιατί το αποκορύφωμα της δουλείας των τόκων είναι η εξουσία μιας μικρής κλίμακας καπιταλιστών πάνω στο νομισματικό σύστημα όλων σχεδόν των κρατών και πάνω στο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα στο σύνολό του. Έτσι, η κυριαρχία των περισσότερων κρατών του κόσμου γίνεται ψευδαίσθηση. Πίσω από τα συμφέροντα οικονομικής εκμετάλλευσης του παγκόσμιου χρηματιστικού κεφαλαίου κρύβεται επίσης η επιδίωξη της παγκόσμιας κυριαρχίας του Σιωνισμού, του οποίου αποτελεί εργαλείο.

Απέναντι στον καπιταλισμό και την υποδούλωσή του στους τόκους, ο εθνικοσοσιαλισμός θέτει τον *völkisch* σοσιαλισμό του, ο οποίος τοποθετεί όχι το κεφάλαιο αλλά την εργασία στο κέντρο κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει για την οικονομία και η οικονομία δεν υπάρχει για το κεφάλαιο, αλλά το κεφάλαιο πρέπει να υπηρετεί την οικονομία και η οικονομία τον άνθρωπο! Η οικονομική μορφή αυτού του σοσιαλισμού είναι ο κορπορατισμός. Με αυτόν τον τρόπο, ο εθνικοσοσιαλισμός ξεπερνά τον καπιταλισμό και υλοποιεί τον στόχο του εργατικού κινήματος: την αντικαπιταλιστική, σοσιαλιστική τάξη της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

58 - ΤΑΞΙΚΉ ΠΆΛΗ

Για την ιδεολογία του μαρξισμού, η ταξική πάλη είναι η κινητήρια αρχή της παγκόσμιας ιστορίας, η οποία σύμφωνα με τη θεωρία αυτή καθορίζεται μοιραία

αποκλειστικά από τις σχέσεις παραγωγής και τις επακόλουθες ταξικές συγκρούσεις. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η μετάβαση από τη φεουδαρχία στην κυριαρχία της αστικής τάξης και από την αστική τάξη στη δικτατορία του προλεταριάτου και τελικά σε μια αταξική κοινωνία με κοινή ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και χωρίς δομές κυριαρχίας πραγματοποιείται αναπόφευκτα και αμείλικτα μέσα από την ταξική πάλη. Για τον μαρξισμό, το κράτος είναι μόνο ένα εργαλείο των εκμεταλλευτικών τάξεων στην ταξική πάλη, χρησιμεύει για τη διατήρηση της ατομικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής και πεθαίνει όταν αυτή εξαλειφθεί παγκοσμίως.

Ως πολιτική και οικονομική θεωρία, ο μαρξισμός έχει προ πολλού καταρριφθεί και ζει μόνο ως κοσμικό υποκατάστατο της θρησκείας, όπου η ταξική πάλη είναι η έκφραση μιας εξέλιξης της ανθρωπότητας που λανθασμένα θεωρείται αναπόφευκτη ή ακόμη και "επιστημονικά αποδεδειγμένη".

Αντίθετα, ο εθνικοσοσιαλισμός δεν γνωρίζει κανέναν ιστορικό ντετερμινισμό με αναπόφευκτα και αναπόφευκτα ενδιάμεσα στάδια και τελικές καταστάσεις, αλλά γνωρίζει νόμους της ζωής που καθορίζονται από το φυσικό δίκαιο, οι οποίοι δεν προβλέπουν την έκβαση της παγκόσμιας ιστορίας, αλλά επιτρέπουν δηλώσεις σχετικά με το ποιες αιτίες θα οδηγήσουν σε ποια αποτελέσματα.

Οι τρεις σημαντικότεροι νόμοι της ζωής, όπως αναγνωρίζονται από τον βιολογικό ανθρωπισμό ως επιστημονική επιστημολογία του εθνικοσοσιαλισμού, είναι:

Κληρονομικότητα, διαφοροποίηση και επιλογή στον αγώνα για ύπαρξη. Από αυτή την άποψη, ο φυλετικός αγώνας είναι η κινητήρια αρχή της παγκόσμιας ιστορίας - όχι, όμως, ως μια μοιραία πορεία της ιστορίας με σταθερό τέλος, αλλά ως ένας ανοιχτός αγώνας για την προσαρμογή και την επιβίωση των φυλών και των λαών με στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη των ειδών σύμφωνα με αμετάβλητους φυσικούς νόμους.

Ωστόσο, ο εθνικοσοσιαλισμός αναγνωρίζει επίσης την ύπαρξη ταξικών αγώνων, όπου κλίκες εκμεταλλευτών και εκμεταλλεζόμενες λαϊκές μάζες έρχονται αντιμέτωπες. Ωστόσο, η ταξική πάλη δεν βασίζεται στην ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, αλλά στην υποταγή στο συμφέρον - και αυτό όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και διεθνώς. Κατά συνέπεια, ο εθνικοσοσιαλισμός καλεί για το σπάσιμο της δουλείας των τόκων - για παράδειγμα, στο σημείο 11 του κομματικού προγράμματος του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος.

Η ταξική πάλη είναι ένα διεθνές (εκμετάλλευση των λαών που εξαρτώνται από τα συμφέροντα) καθώς και ένα εθνικό γεγονός - τόσο στις κοινωνικές τάξεις του φιλελεύθερου καπιταλισμού όσο και σε αυτές του μαρξισμού. Σε αυτή την ταξική πάλη, ο εθνικοσοσιαλισμός, ως ιστορικός κληρονόμος του εργατικού κινήματος, στέκεται σταθερά στο πλευρό των εκμεταλλεζόμενων και υπέρ της ελευθερίας των λαών. Τελικά, τερματίζει νικηφόρα την ταξική πάλη μέσω της ηθικής των εργαζομένων, σπάζοντας τα δεσμά του συμφέροντος, υλοποιώντας έναν *völkisch*

σοσιαλισμό, καθώς και μέσω της κοινωνικής και οικονομικής τάξης του κορπορατισμού - και δημιουργεί έτσι μια πραγματική Volksgemeinschaft.

59 - ΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ο κορπορατισμός είναι η μορφή οργάνωσης της εθνικής οικονομίας μετά την υλοποίηση των στόχων του völkisch σοσιαλισμού, όπως τον επεδίωξε και τον υλοποίησε ο εθνικοσοσιαλισμός. Ενώ ο καπιταλισμός είναι μια μηχανιστική μορφή οργάνωσης της εθνικής οικονομίας και βασίζεται στα κατώτερα ένστικτα του ανθρώπου - το φθόνο, τον εγωισμό και την κτητικότητα - ο κορπορατισμός υλοποιεί μια οργανική εθνική οικονομία της οποίας η αρχή είναι:

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ!

Έτσι, ο κορπορατισμός βασίζεται στην εθνικοσοσιαλιστική ηθική του εργατισμού. Ο καθένας που εργάζεται για την εθνική κοινότητα στον τόπο του σύμφωνα με τις κλίσεις, τις ικανότητές του και με όλες του τις δυνάμεις είναι εργάτης - έτσι εκπαιδεύει τον άνθρωπο ο εθνικοσοσιαλισμός. Στο επερχόμενο Εθνικοσοσιαλιστικό Λαϊκό Κράτος (βλ. Κράτος), ωστόσο, όλοι οι εργαζόμενοι θα οργανωθούν ανάλογα με τους τομείς εργασίας τους σε μεγάλες επιχειρήσεις που θα είναι δομημένες με βάση τα επαγγέλματα, σχηματίζοντας έτσι ένα ενιαίο μεγάλο εργατικό μέτωπο - αυτός είναι ο στόχος του κορπορατισμού.

Η συνυπευθυνότητα και η συν-οργάνωση του συντρόφου του λαού στο κράτος δεν θα πραγματοποιείται πλέον μέσω των μηχανικών μηχανισμών των κομμάτων του σημερινού συστήματος, όπου παρέμεναν πάντα μόνο ψευδαισθήσεις, αλλά θα γίνει πραγματικότητα στις εταιρείες. Διότι ο άνθρωπος δεν γεννιέται σε κόμματα που παραμένουν πάντα ξένα προς αυτόν, αλλά μεγαλώνει και ζει σε μια οργανική εθνική κοινότητα και περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του εργαζόμενος για την εθνική κοινότητα και στις εθνικές οικονομικές οργανωτικές δομές της. Εδώ, επομένως, βρίσκεται το θεμέλιο της ελευθερίας και της συνυπευθυνότητας στην οποία προσβλέπουν (βλ. επίσης κατανομή κερδών). Ο κρατικός προγραμματισμός της εθνικής οικονομίας πραγματοποιείται επίσης μέσω των εταιρειών (βλ. Προγραμματισμός).

Η ενσωμάτωση των εταιρειών στο κράτος πραγματοποιείται πολιτικά με τη βοήθεια της ηγεσίας τους από το Areitsfront, το οποίο με τη σειρά του είναι υποδιαίρεση του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος (βλ. Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα). Θεσμικά, πραγματοποιείται μέσω της εταιρικής δομής του εθνικοσοσιαλιστικού λαϊκού κράτους, όπως αναφέρεται, για παράδειγμα, στο σημείο 25 του κομματικού προγράμματος του NSDAP, με αποκορύφωμα το Ständeparlament ως την ανώτατη και κεντρική εκπροσώπηση του λαού.

Διασκέδαση κάτω από τη σβάστικα

Μια συλλογή ανέκδοτων που συνέταξε ο Gerhard Lauck

25.

Όλοι στο εργοστάσιο ήξεραν ότι ήμουν Ναζί. Ωστόσο, το εργοστάσιο ήταν σχεδόν 100% λευκοί και εθνικοί, οπότε η πολιτική μου ήταν περισσότερο αντικείμενο αστεϊσμού παρά παθιασμένης συζήτησης υπέρ ή κατά. (Οι άνθρωποι δεν παθιάζουνται υπέρ της Λευκής Εξουσίας χωρίς "αρκετά" μη λευκά αποβράσματα να τους ξυπνήσουν... ή δεν θυμώνουν κατά της Λευκής Εξουσίας χωρίς Εβραίους και λευκούς φιλελεύθερους αποστάτες να ξεσηκώνονται εναντίον της).

Μια μέρα με κάλεσαν στο γραφείο.

"Ίσως είναι το FBI", σχολίασα αστεϊευόμενος στους συναδέλφους μου.

Για την ακρίβεια, ήταν το FBI!

Όταν επέστρεψα, ένας συνάδελφος με ρώτησε τι συμβαίνει.

"Α, τελικά ήταν το FBI", απάντησα. Φυσικά, κανείς δεν το πίστεψε.

Όμως, τα φήμες λένε ότι η αλήθεια μαθεύτηκε σύντομα.

Σε εκείνες τις προ-Watergate εποχές, το FBI ήθελε να "επισκέπτεται" εργοδότες, γείτονες, φίλους και συγγενείς προκειμένου να φέρει σε δύσκολη θέση και να εκφοβίσει τους πολιτικούς αντιπάλους του συστήματος. Αλλά όλοι οι παραπάνω γνώριζαν ήδη τις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Έτσι, οι γενικές αντιδράσεις ήταν: "Ω ναι, ξέρω ότι είναι ναζιστής. Αλλά είναι καλό παιδί".

Η αδυναμία τους να τρομάζουν τον κόσμο πρέπει να ήταν πολύ απογοητευτική για τους φτωχούς Ομοσπονδιακούς.

Tsk, tsk!

26.

Το εργοστάσιο δεν είχε κλιματισμό και το καλοκαίρι έκανε πολύ ζέστη, συχνά πάνω από 100 βαθμούς. Μια φορά έφτασε ακόμα και τους 110!

Φυσικά, ολόκληρο το πλήρωμά μου συμπαθούσε πολύ τον ανεμιστήρα μας.

Δυστυχώς, όταν ερχόμασταν στη δουλειά το πρωί, ο αγαπημένος μας ανεμιστήρας συχνά έλειπε. Προφανώς οι εργαζόμενοι της δεύτερης ή τρίτης βάρδιας από άλλους σταθμούς εργασίας τον έκλεβαν όταν δεν ήμασταν εκεί για να τον φυλάμε. Όταν ψάχναμε στο εργοστάσιο για αυτόν, οι "νέοι ιδιοκτήτες" πάντα ορκίζονταν ότι ήταν ο ανεμιστήρας τους και αρνούσαν να τον επιστρέψουν.

Μια μέρα σκέφτηκα μια λύση: Έβαλα ένα αυτοκόλλητο NSDAP/AO με σβάστικα στον ανεμιστήρα μας.

Την επόμενη φορά που έλειπε, το εντόπισα εύκολα. Πλησιάζοντας τον πλησιέστερο υπάλληλο, ρώτησα θυμωμένος: "Ποιος έβαλε αυτό το ναζιστικό αυτοκόλλητο σε αυτόν τον ανεμιστήρα;!"

"Όχι εγώ, δεν είναι ο ανεμιστήρας μας. Ήταν εδώ όταν ξεκινήσαμε τη βάρδια μας", απάντησε με νευρική, κάπως φοβισμένη φωνή.

"Το ξέρω. Έβαλα το αυτοκόλλητο στον ανεμιστήρα. Είναι ο ανεμιστήρας μου!" αντέτεινα καθώς σήκωσα τον ανεμιστήρα και έφυγα.

Το πλήρωμά μου χάρηκε που πήρε πίσω τον ανεμιστήρα... με ή χωρίς το αυτοκόλλητο με τη σβάστικα.



NS KAMPFRUF
KAMPFGRUPPE DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION
September 1973 24. April 2007 0.001

Der Kampf geht weiter !

Nothing kills such the Capitalism as the Wilhelmite on 8. May 1945 as the national-socialist leadership which she is now in the Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!
Adolf Hitler von Deutschland, Vorkrieg, Vorkrieg und Vorkrieg haben nicht ausgereicht, das kann die gesamte Welt wissen heißt jüdischen Führer Adolf Hitler zu töten!

Alle Nationalsozialisten sind weniger gefährliche Völkler und Kampfer als ein Schüler an Schulen im Kampf um die Erhaltung unserer weißen Völkler.
Die Bewegung ist zwar stärker geworden, aber die Größe des jüdischen Völklers ist heute noch viel größer als in die Vergangenheit.
Die vornehmliche Gefahr ist aber nicht die Völkermord - gegen alle weißen Völkler (?) - zu begreifen, keine Mord und Ermordung, Überforderung und Ausbeutung.
Ob "jude" oder "Slav", ob im Waldkampf oder im Straßenkampf, ob im Kampfbereich oder auf dem Schlachtfeld oder auf einem Schlachtfeld oder auf dem Schlachtfeld ist nicht die Nationalsozialisten für einen Führer!
Hitl Hitler!
Göhrard Lauth



TROTZ VERBOT NICHT TOT !



Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων
www.nsdapao.org
#1005 19.04.2022 (133)
NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Εμπρόσθια αναφορά
Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος

NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.

Παραγράψτε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.

Molly: Χίτλερ και ο Σπάρτακός της Αντινομιστής (www.proustingtheancient.com/truth.htm). Έχει φτάσει στις 21 ούζιες τώρα, και έχω πολλά ακόμα να κρίνω. Η μέληση του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απλό - ναυτικό αλληλοφονικό αλληλοφονικό. Αναζητάς πληροφορίες για τον πρώτο και δεύτερο αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να τροποποιήσουν. Απομένει λίγο σαν να είσαι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παλιό. Ένα παλιό που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**
Number 176 (133) Founded 1978 April 26, 2022 0.001

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the billion idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware Europeans and racial kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and neo-racism.

Whether "jude" or "Slav", whether in election halls or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hitl Hitler!
Göhrard Lauth



TROTZ VERBOT NICHT TOT !

Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες

Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες

Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO nsdapao.info